

Freud in de Sofa *de bank in de praktijk*

'Het is al lang geleden, maar ik weet het nog goed. Ongelukkigerwijs kreeg mijn beoogde eerste analysant door de geopende deur van de wachtkamer uitgebreid de kans de twee gespierde mannen te bekijken die mijn vers aangeschafte analysebank voorzichtig de gang in manoeuvreerden op weg naar mijn spreekkamer. Mijn schaamte over de onzorgvuldige timing werd overbluft door de vraag van de analysant of het de échte Martin Visserbank was? Of de kopie misschien? Nog voor ik überhaupt had bedacht of ik hier op zou antwoorden zei hij zelf: 'Nou ja, het zal wel de echte zijn.' Ook met deze constatering wist ik me geen raad. Wel boorde de sensatie van dat moment zich diep in mijn lichaam en bleek een voorbode van wat ik in de rest van mijn carrière als psychoanalyticus aan gevoelens op en rond de bank te verwerken zou krijgen.' (Rolien van Mechelen).

'Dat ik jarenlang dagelijks op de sofa bij een psychoanalyticus kon liggen en uit de krochten van mijn psyche ongegeneerd mijn eigen verhaal mocht vertellen is een van de meest steunende en verrijkende ervaringen uit mijn hele leven. In dit prachtige en ontroerende boek spreken 53 psychoanalytici openhartig, speels en serieus over wat de bank voor hen betekent. Prof. dr. Jan Swinkels, psychiater/psychotherapeut.' (Jan Swinkels).